

# (Jule)træer af den anden verden – en gave

Af skovfoged Claus Thomsen

**Mennesket skal mindes om, at naturen og ikke mindst træerne, er en forudsætning for alt liv på Jorden. Det moderne menneske kommer ikke i naturen, og den må derfor bringes direkte ind i stuen, for at kontakten og forståelsen mellem menneske og natur kan bibeholdes og integration finde sted.**

Historien viser, at alle kulturer har fældet skoven, dyrket jorden og ladet græssende dyr forhindre skovens genindvandring. Resultatet er en forarmning af naturen og ultimativt ørkendannelse. Vores manglende evne til at disponere på lang sigt, vores manglende bevidsthed om livets forudsætninger og vores sorgløshed forhindrer os i at ændre på situationen. I dag, hvor vi intellektuelt godt ved, hvad vi skal gøre, forhindres tilplantning af jord af skovens manglende afkast i kulturperioden og reelt af pengemarkedsrenten samt ikke mindst af vor egen selvoptagethed og tilpasningsevne. Det faktum, at naturens tilvækst over åremål overgås af selv en lav pengereente forhindrer tilplantning, hvad enten den sker af forsyningshensyn, for økosystemet eller for klimaet. Hvordan får vi så gang i den nødvendige tilplantning?

Den eneste økonomisk bæredygtige (træ) kultur, på ikke i forvejen skovdækkede arealer, er en juletræskultur.

## Hvorfor er træer så vigtige?

Træerne "bærer" atmosfæren og klimaet og uden træer er der ingen pattedyr. Mennesket behersker træet, om det er stort eller lille. Verden er blevet lille og økosystemet på Jorden så sårbart, at påvirkninger et sted på kloden har tydelig afsmitning andre steder. Det herskende menneske må nødvendigvis finde et fælles fodslag og både hjælpe og lære af andres fejl og erfaringer.

I skov – og juletræsindustrien har vi en velfungerende og løbende plantningstradition

– ingen har mere erfaring og ingen større effektivitet når det gælder indsamling af frø, planteskoledrift og opstart af nye kulturer. Derfor kan vi lære fra os og gå foran med vores allerede eksisterende produktionsapparat og professionalisme - i egen interesse.



**Et Træ der holder Kloden ... Træet er også Mennesket ... Grundlaget er skrøbeligt ...**

Klimaskiftene bevirker, at verdens landbrugsjorder er under pres. Hensyn til fødevareproduktionen gør, at tilplantning af landbrugsjord sikkert i praksis vil blive forhindret. Men der er mange andre arealer, der kan bære skov, arealer hvor nedbøren i dag er sparsom, men grundet klimaforandringerne måske stigende og hvor et svagt græsningstryk og den absolutte mangel på træ vegetation forhindrer skov i at etablere sig, eller brede sig.

Opgaven består her i at få lært mennesker, der aldrig har set et træ før, værdien af træer. Det kunne gøres ved, at vi forærer et træ til dem og hjælpe dem i gang.

## En respektfuld gave

Muslimerne er grundlæggende mennesker som vi andre – faktisk opstod vores kultur i Mellemøsten. Hidtil har vi fokuseret på vores nuværende små kulturelle *forskelle* – jeg vælger at fokusere på de grundlæggende menneskelige *ligheder* og *fællesinteresser*.

Alle mennesker ønsker at more sig – at glæde andre – ved enhver anledning. Anledningen er i denne sammenhæng solhverv og det faktum, at vi forærer dem vor ekspertise om skovdrift, symboliseret ved dette Juletræ – et konsensus træ – et erfaringsudvekslings-træ og et samarbejds træ (foto).

Dekorationen af træet fortæller en historie, den har et entydigt formål – at rød tråd (a). De bedste ideer/traditioner fra dele af verden udbredes til resten af verden. Heri ligger en accept og anerkendelse af andres levevis og erfaringer.

## På den ene side...

- Langsigtet naturgenopretning kan ikke konkurrere med den vestlige verdens renter. Den muslimske verdens fravalg af renter muliggør investeringer i f.eks. skovdrift, der alene ved sin årlige vækst, vil slå en pengeinvestering – der ikke giver renteafkast. Et bæredygtigt, na-

**Det er sagt mange gange før på disse breddegrader: Hvor ploven ej kan gå, der bør et træ stå.**



Det bæredygtige, naturnære muslimske skifte/solhvervs/juletræ træ. Dette træ er fældet den 15/8 2008, vandt 3. præmien på Langesømessen og lå udenfor i skygge frem til 1/11, hvor prototype 1 udformes og træet kommer i vand.



A



B



C

Ja! Vil du med ud i det blå.



D

**NYE FOLK...**  
nye muligheder...



**Omlægning af juletræskulturer til markjord**  
Grenknusning og stubfræsning udføres i hele landet

**KONTAKT OS**  
og hør om mulighederne

**Grenknuseren // SkovEntreprenør**  
**-kommer overalt // & Maskinstation**

Ouevej 18 . Houtved . 9500 Hobro . Tlf. 21 40 69 99 . [www.grenknuseren.dk](http://www.grenknuseren.dk) . [www.naturklip.dk](http://www.naturklip.dk)



turnært skovbrug fordrer, at renter på investeringer fravælges. Pleje af jordens planter og dyr kan nu ske uden konkurrence fra et fiktivt værdisæt som penge. Penge- og profitsamfundet er symboliseret ved pengemandens magelige placering blandt fiktive tusindkroneserier. Finanskrisen har givet ham et blåt øje.

### På den anden side...

- Den er fyldt med små træer der "bærer" atmosfæren og klimaet. Mennesket behersker træet, om det er stort eller lille, men det ser skidt ud ... Juletræets eller babytræets fremtid ligger i, at det bliver et symbol for menneskets kontakt til træet/ naturen samt pleje - og plantningssagen (d).
- Kræmmerhuset symboliserer noget gammelt (b), og JP kataloget symboliserer noget blåt (c).
- Spaden symboliserer såning, plantning, genopretning, pleje.
- Støvlerne er arbejdsstøvler, (modsat militærstøvler) handskerne er arbejds-handsker, en lys og en mørk handske for menneskets forskellige hudfarve (d).
- Glasset er genbrugstanken (d),
- Rødkålen er (jule)festmåltidet (d),

- Bøgeplanten det lange sigt i investeringen (d).
- Plantesagen er vores gave til den muslimske verden.

Da jeg er så langt med træet, som mine egne forestillinger om et muslimsk juletræ rækker, kører jeg til vort pizzeria i Årup, hvor irakiske flygtninge driver forretning. Jeg beder Muhammed om at køre med mig hjem, for jeg er ved at lave et muslimsk juletræ og vil være sikker på **ikke** at genere deres følelser og skikke. Han kører med, fortabes i træet og dekorerer det i toppen (a) med det arabiske tørklæde, der vender pengeverdenen ryggen og ser ind i den nye fælles fremtid. Det røde klæde er blodet, som vi dækker med det hvide. De danske farver (a).

### Integration

Sondringen mellem natur og menneske skal ophøre. Mennesket er en del af naturen og en følsom, begavet udnyttelse af naturens ressourcer kan forøge naturens mangfoldighed. Det høje menneskelige aktivitetsniveau kan rettes udad - mod en genopretning af de menneskeskabte ødelæggelser og derigennem give mennesket trivsel og arbejdsglæde.

**Fokuser ikke på det over-, under- eller på træet, men fokuser træet!**

Menneskets trivselsparameter er virksomhed og interaktion med artsfæller. Hvad vi "laver" betyder mindre. Vi er nomader, der elsker at opleve, at aflægge visit, lære og lære fra os.

Det er Jordan vi lever af, råstoffer, energi, havets og jordens dyr og planter. Administration der i dag beskæftiger verdens "bedste" hjerner - er i princippet overflødig - den klares med maskiners hukommelse.

Til videre inspiration for praktikere, midt imellem og teoretikere.

Følg operation ComeBackTree på [www.comeonsense.dk](http://www.comeonsense.dk), hvor du kan købe holdninger og slagord.



## FORT SIRIO 4 x 4 TIL JULETRÆER



Importør:

Sønderup Maskinhandel A/S . Hjedsbækvej 464 . 9541 Suldrup . tlf: 98 65 32 55  
www.jutrak.dk . e-mail: mail@fbdk.dk